



Brood én rozen voor iedereen

Lieven De Pril

In dit boek vertellen mensen die zelf armoede ervaren over de problemen waarmee ze kampen en de vooroordelen waartegen ze moeten opboksen. Ook hulpverleners en vrijwilligers doen hun verhaal. Deze getuigenissen veranderen je kijk op onze samenleving, op armoede en de oorzaken ervan.

Lieven De Pril is al dertig jaar actief in de armoedebestrijding. Hij werkt voor de vzw Welzijnsschakels, die via vrijwillige inzet armoede aanpakt in de eigen omgeving, samen met de betrokkenen. Hij is ook vrijwilliger bij Welzijnsschakel Ommekeer in Erpe-Mere.

“Ik kende de statistieken, maar de werkelijkheid, de gevoelens achter de cijfers kende ik niet. Dat heeft me doen beseffen hoe vaak we praten over mensen in armoede en hoe weinig we praten met hen.”
Journaliste Phara De Aguirre



Bestelbon

..... ex. **BROOD ÉN ROZEN VOOR IEDEREEN** aan 15 euro/ex.
+ 2,50 euro verzendingskosten per bestelling (binnen België).

Naam:

Straat: Nr:

Postcode: Gemeente:

Telefoon: Datum:

Handtekening:

JA, IK SCHRIJF ME IN VOOR DE HALEWIJN-NIEUWSBRIEF. Op het volgende e-mailadres ontvang ik graag info over nieuwe publicaties:

Bon terugsturen naar: **UITGEVERIJ HALEWIJN – HALEWIJNLAAN 92, 2050 ANTWERPEN – FAX 03 210 08 36, BESTELLINGEN@HALEX.BE.**
Betaling na ontvangst van boeken en factuur. Prijzen inclusief btw.
Alle boeken zijn ook verkrijgbaar bij de boekhandel.

Uw naam-en adresgegevens worden opgenomen in het bestand van de nv Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. U hebt recht op toegang tot en verbetering van die gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven.



Blijf op de hoogte!
facebook.com/uitgeverijhalewijn
www.halewijn.info